



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΧΑΓΗ**

Γραφείο Οικονομικών και  
Εμπορικών Υποθέσεων

**Αμερικανική πίεση προς Ολλανδία στην «μάχη τεχνολογίας» με την Κίνα**

Η συνεχώς αυξανόμενη πίεση των ΗΠΑ προς την Ολλανδία να ακολουθήσει τους αυστηρούς εξαγωγικούς κανονισμούς της πρώτης σε ό,τι αφορά την τεχνολογία προς την Κίνα, διχάζει τη χώρα.

Συγκεκριμένα, για περισσότερα από δύο χρόνια οι ΗΠΑ διεξάγουν συνομιλίες σε διάφορα επίπεδα με την Ολλανδία αλλά και με την Ιαπωνία για τον περιορισμό των εξαγωγών προηγμένης τεχνολογίας τσιπ στην Κίνα. Η Ολλανδία (με την ASML και την ASMI) και η Ιαπωνία (με την Canon και τη Nikon) είναι σημαντικοί παγκόσμιοι προμηθευτές μηχανών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τσιπ.

Εμποδίζοντας την πρόσβαση της Κίνας τόσο σε προηγμένα τσιπ όσο και στην τεχνολογία για την κατασκευή τους, οι Αμερικανοί θέλουν να αποτρέψουν την Κίνα από το να ισχυροποιηθεί στρατιωτικά απειλώντας την εθνική και παγκόσμια ασφάλεια. Έτσι, στις αρχές Οκτωβρίου οι ΗΠΑ επέβαλαν σημαντικούς περιορισμούς στις εξαγωγές της δικής τους βιομηχανίας τσιπ προς την Κίνα ενώ πλέον αναμένουν από τους συμμάχους τους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Η Ολλανδία ήδη απαγόρευσε σιωπηρά τις πωλήσεις των πιο προηγμένων μηχανημάτων της ASML στην Κίνα το 2019, αλλά οι Αμερικανοί θέλουν να επεκτείνουν αυτήν την απαγόρευση και σε παλαιότερη τεχνολογία.

Κάποιες φωνές στην Ολλανδία τάσσονται υπέρ της αμερικανικής πολιτικής και μάλιστα στο πλαίσιο μίας ενιαίας ευρωπαϊκής στάσης. Οι υποστηρικτές της άποψης αυτής θεωρούν ότι τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα της ASML και εν γένει οι επιπτώσεις στη σημερινή οικονομία, δεν πρέπει να συσκοτίζουν τη μακροπρόθεση εικόνα. Αντιθέτως, υποστηρίζουν, πρέπει να αναλογισθούμε τι θα κάνει η Κίνα με την αυξανόμενη οικονομική και στρατιωτική της ισχύ τα επόμενα 10 με 20 χρόνια και πώς θα ανταποκριθούμε ως Ευρώπη.

Ωστόσο, μερίδα του πολιτικού κόσμου είναι πιο επικριτική ως προς τη σταθερή πίεση των ΗΠΑ, θεωρώντας ότι δεν είναι μόνο οι ανησυχίες για την ασφάλεια αλλά και τα οικονομικά συμφέροντα που καθορίζουν επίσης την πολιτική των ΗΠΑ προς την Κίνα. Εν ολίγοις, υποστηρίζουν ορισμένοι, οι ΗΠΑ θέλουν να αποφύγουν πάση θυσία να χάσουν στη μάχη με την Κίνα για την παγκόσμια

τεχνολογική ηγεμονία και στην ουσία ασκούν μία πολιτική του στυλ «Πρώτα η Αμερική» (America First policy). Επιπλέον, όσοι είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην εν λόγω ταύτιση με τις ΗΠΑ, αναφέρουν ότι η Ευρώπη εξαρτάται από την Κίνα (όταν πρόκειται για την παραγωγή τσιπ, την προμήθεια πρώτων υλών για την κατασκευή ανεμογεννητριών και την κατασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα). Ως εκ τούτου, εάν συνταχθεί με τις ΗΠΑ ως προς τη λήψη των προαναφερόμενων μέτρων κατά της Κίνας, καθίσταται ευάλωτη σε μία πιθανή αντεπίθεση της τελευταίας.